

F O U N D .

the STORY of loved ones coming HOME

WAT WIJ GELOVEN

JEZUS

Jezus Christus is de eeuwige zoon van God en de 2e persoon van de drie-eenheid. Hij is volledig mens geworden en is volledig God en is zo perfecte middelaar tussen God en mensen. Jezus was zonder zonde, gekruisigd, begraven, opgestaan, opgevaren, in glorie verheven en gezeten aan de rechterhand van de Vader zal Hij een tweede keer komen naar de aarde.

Kol 1:15-19

Fil 2:5-8

1 Tim 2:5-6

Joh 1:1-3, 14-18

HET WOORD

De bijbel is het geïnspireerde Woord van God. De bijbel is de openbaring van de wil van God voor alle mensen voor alle tijden. Het Woord is daarmee de hoogste autoriteit in alle zaken van geloof, levensstijl, ethiek en moraliteit. De schrift is door God gegeven goddelijke openbaring, door de Heilige Geest gedreven.

2 Tim 3:16-17

Hebr 4:12

Exo 24:4

2 Petr 3:2

VERLOSSING VAN DE MENS

De mens (man en vrouw) is gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Door de zondeval kwam zonde de wereld in en werd doorgegeven aan alle mensen. Jezus Christus is gekomen om het werk van de duivel ongedaan te maken. Hij gaf zijn leven en bloed aan het kruis om de mens te verzoenen met God. Verlossing is de vrije gift van God die, niet door werken en de wet maar uit genade door geloof aan de mens geschonken is. Wanneer een individu met de mond belijdt en met het hart gelooft dat Jezus Heer is en God hem uit de dood heeft opgewekt dan zal deze gered zijn.

Tit 2:11-14

Joh 3:16-17

Rom 10:9-10

DE DOOP IN WATER

Wij geloven in dopen door algehele onderdompeling in water zoals in de bijbel wordt beschreven. Allen die tot bekering en levend geloof in Jezus Christus zijn gekomen en zich laten dopen; verkondigen dat zijn vereenzelvigen met de dood van Christus om ook te delen in de opstanding van Jezus.

Rom 6:2-6 Mat 3:15

I Petr 3:21

DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is de derde persoon van de drie-eenheid. Hij is eeuwig

en gelijk aan de Vader en de Zoon. Zijn bediening op de aarde is enerzijds om de mens te overtuigen (van oordeel, zonde en gerechtigheid) en anderzijds om te troosten, raad te geven, te helpen, voorbede te doen, te versterken en bij te staan. De doop in de Heilige Geest is een gift van God zoals beloofd door de Here Jezus en wordt ontvangen als aanvulling op de wedergeboorte. Een van de uiterlijke kenmerken hiervan, naast de andere manifestaties zoals beschreven in handelingen 2, is het spreken in andere tongen. De doop in de Heilige Geest heeft als ultiem doel om ons, als christenen de kracht te geven getuigen te zijn. Wij geloven in de vrucht en gaven van de Heilige Geest. Beiden, karakter en wonderen & tekenen, zijn er om het koninkrijk van God te demonstreren.

Mat 3:11

Joh 14:16-17

Han 1:8

Gal 5:22

I Kor 12:8-11

Gal 5:22

AANBIDDING

Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te zijn. Verlossing creëert vrijheid, vreugde en blijdschap en onze aanbidding is een vreugdevol antwoord op Zijn liefde. Hierin worden we geleid door de Heilige Geest en het komt recht uit ons hart. Met onze aanbidding erkennen en eren we God voor wie Hij is.

Joh 4:23-24

Kol 1:12-17

Kol 3:23

PLAATSELIJKE GEMEENTE

Door Zijn offer aan het kruis heeft Jezus zich een lichaam verworven, de kerk. Christus is het hoofd van de gemeente door wie God Zijn koninkrijk en veelkleurige wijsheid openbaart. De plaatselijke gemeente is ingesteld om de tot zegen te zijn voor de stad of het dorp waar zij gevestigd is. De plaatselijke gemeente is altijd deel van het universele lichaam van Christus en dient in die zin altijd naar eenheid met andere kerken te streven. De universele gemeente is tevens de bruid van Jezus en zij moet zich voorbereiden om in al haar schoonheid haar bruidegom te ontmoeten. Zij doet dit door om te zien naar weduwen en wezen en goede werken van de heiligen.

Jer 29:7

Han 2:43:47

Efe 3:10

Openb 19:7-9

FAMILIE

Degenen die de naam Jezus ontvangen hebben, heeft God het voorrecht gegeven om kinderen van God, de hemelse Vader, te worden. De boodschap, bediening en het leven van Jezus waren erop gericht om God als goede Vader te openbaren. De plaatselijke gemeente is een familie die naar elkaar omkijkt, voor elkaar zorgt en volwassen christenen voortbrengt die het koninkrijk van God in alle geledingen van de samenleving demonstreren.

Joh 1:12

Han 4:32-37

Han 2:43:47

TALENTEN

God heeft een ieder talenten geschonken. Het is de verantwoording van het individu wat deze met de talenten doet. Ieder mens heeft een bestemming en waarde. Het koninkrijk van God kan doorbreken als de mens gaat leven in de gaven en het plan van God. Ieders gaven en talenten zijn essentieel voor de bloei van de gemeente en hiermee de bouw van Gods koninkrijk

Mat 25:14-30

I Kor 12